

Oprichtingsdatum COM-Zeeland vrijdag 29 augustus 1969

Vele Oud Mariniers waren lid van het COM-Nederland, hadden gediend als Beroepsmarinier, Oorlog vrijwilligers (OVW) of Zeemillicien (ZM). We spraken allemaal de zelfde taal en er was in Zeeland ook behoefte aan een eigen afdeling van het landelijk COM.

Je herkende Oud Mariniers snel door een woord een uitdrukking of gewoon door kleine dingen die voor ons herkenbaar waren, dat gebeurde op straat op het sportveld bij een biertje of in de stad. Door de vele langdurige oefeningen en uitzendingen van 18 tot 14 maanden, trok je 24/7 met elkaar op.

Fred Oosterveen kende ik van de voetbal en hij was een groot voorstander van een eigen afdeling, dat balletje ging rollen en zo zijn wij op vrijdag 29 augustus 1969 bij elkaar gekomen bij 't Anker in de Bonedijkestraat te Vlissingen.

De opkomst was groot, uit de hele provincie waren Oud Mariniers aanwezig, daaruit is een voorlopig bestuur gekozen, Fred Oosterveen voorzitter, Jacques Franzen secretaris en Leo Hintzen penningmeester, dat later in een reguliere vergadering werd bekrachtigd.

Er werd geld ingezameld om een start te kunnen maken, er werd grif gegeven om de eerste kosten die waren gemaakt te kunnen betalen.

Het grootste probleem was het bereiken van bijna 350 leden, de oplossing kwam toen Wim van den Houten in Zeeland kwam wonen en lid werd van COM-Zeeland, Wim kende ik uit de West in de Marnkz Suffisant. Hij maakte daar de "Suffterm" een scheepsblad dat om de zoveel tijd verscheen, zelf vele malen geholpen bij het te stencilen, dat was de geboorte van ons blad "Kameraadschap".

Vele activiteiten volgde van feestavond/reünie op de Markaz Vlissingen, Goes en in Zeeuws Vlaanderen tot bezoeken aan oorlogsmusea bierbrouwerijen en zelfs weekends naar de Moezel, maar ook bezoeken aan zieke oud Mariniers en eventuele hulp daar waar het nodig was, er waren contactmannen door de hele provincie die dat op zich namen. Enkele jaren geleden was het moeilijk een bestuur te vormen door de vergrijzing van de leden.

De zittende penningmeester Wim van der Meer heeft toen ook het voorzitterschap op zich genomen, dat het zo niet door kon gaan was duidelijk en heeft Jan Buijse op de algemene leden vergadering een dringend beroep gedaan op de leden een nieuw bestuur te vormen.

Een aantal junior Oud Mariniers zijn opgestaan en hebben met de zittende voorzitter een nieuw bestuur gevormd.

COM Zeeland is nog steeds een actieve club, met gelukkig een aantal jonge bestuursleden.

Leo Hintzen